

Geboorte-rituelen in Brugge

ERFGOEDDAG

Brugge telt vandaag verschillende geloofsgemeenschappen, elk met hun eigen gewoontes en tradities. In het kader van Erfgoeddag 2016 met het thema rituelen werden de geboorte-rituelen van enkele geloofsgemeenschappen gebundeld.

Ontdek hoe een welkomstplechtigheid bij het vrijzinnig humanisme verloopt of hoeveel dagen na de geboorte een boeddhistische moeder bezoek mag ontvangen.

Ken je zelf nog een geboorteritueel en wil je ze delen? Surf naar www.hallobaby.be en deel er jouw ritueel.

Benieuwd welke geboortegeschenken er vroeger gegeven werden? Bezoek het Volkskundemuseum (Balstraat 43, Brugge) en kom meer te weten over Brugse geboorterituelen.

Nog vragen? Contacteer de Diversiteitsdienst Stad Brugge: diversiteitsdienst@brugge.be, ☎ 050 44 82 44

Geboorterituelen in Brugge is een project van Diaconie, Stad Brugge (Diversiteitsdienst en Erfgoedcel Brugge), FMDO vzw, Orbit vzw, Vormingplus Regio Brugge en YOT vzw
Met de steun van de Vlaamse Overheid

© 2016 Erfgoedcel Brugge. Alle rechten voorbehouden. Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

Katholieke gemeenschap

De Rooms-Katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap in de wereld. De residentie van het bisdom Brugge, die heel West-Vlaanderen omvat, ligt in de Heilige-Geeststraat in Brugge. De Sint-Salvatorskathedraal is de hoofdkerk van het bisdom. In Brugge zijn er ook talrijke parochiekerken te vinden in de binnenstad en deelgemeenten.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN BRUGGE

Pastorale eenheid Sint-Donatianus
Secretariaat
Sint-Salvatorskoostraat 8
8000 Brugge

☎ 050 33 68 41
www.sint-donatianusbrugge.be



Luc
Geboren in Brugge (Belgie)

Een scapuliertje, twee stukken stof met een verwijzing naar Maria, is iets typisch Vlaams en wordt vaak meegegeven bij het doopsel.



In mijn moederland Polen vindt het doopsel plaats tijdens een gewone mis op zaterdag of zondag. De baby draagt een traditioneel wit doopkleed. Na de ceremonie volgt een doopfeest. Iedereen is hierop welkom, ook de priester.

Aneta

Aneta
Geboren in Skarżysko-Kamienna (Polen)

In Polen wordt een meisje bij haar doop als een echt prinsesje gekleed in een wit doopkleedje.



Bij onze jongste dochter hebben we een steentje meegegeven bij de doopsuiker en vroegen we aan de mensen om het in een schaal te leggen bij het doopsel. Het steentje verwijst naar een citaat uit het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Apocalyps: "... en ik zal hem een steentje geven met daarop gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem ontvangt".

Koen

Koen
Geboren in Brugge (Belgie)

Bij de geboorte van mijn oudste dochter hebben wij de moederkoek bewaard en later bij een boom geplant.



Islamitische gemeenschap

De islam telt wereldwijd meer dan een miljard gelovigen. In Brugge richtte men in 2000 een moskee op. Een woonhuis werd toen ingericht als gebedsplaats. Momenteel wordt hij bezocht door enkele honderden moslims van verschillende nationaliteiten. De preek wordt steeds vertaald in het Nederlands.

CULTUREEL ISLAMITISCH CENTRUM

Diksmuidse Heerweg 169
8200 Brugge

Elke vrijdag open voor gebed

☎ 050 81 30 95

aziz.rajput@telenet.be



Orthodoxe gemeenschap

De Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena ontstond in 1995 en is een parochie voor alle orthodoxe gelovigen van de regio Brugge - Oostkust. Tot de gemeenschap behoren verschillende nationaliteiten: Grieken, Russen, Joegoslaven, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen en Belgen.

ORTHODOXE PAROCHIE HH. KONSTANTIJN EN HELENA BRUGGE

Ezelstraat 85
8000 Brugge

Vespers op zaterdag om 18 uur

Metten op zondag om 9 uur

Goddelijke Liturgie op zondag om 10 uur

☎ 0476 49 95 77

orthodoxie.brugge@skynet.be

www.orthodoxie-brugge.org



Soraya
Geboren in Brugge (Belgie)

Het is belangrijk in de islamitisch traditie om je kindje een naam te geven met een betekenis.



**Wij geven een zilveren kruisje
aan een pasgeborene.
Tijdens het doopsel hangt
de peter het aan de hals
van de baby. Het heilig
kruis is het teken
van onze verlossing
en overwinning
op de duivel.**

Maria Magdalena Albu

In Tsjetsjenië is het een gebruik om een baby in een wiegje in te binden. Het bedje wordt bewogen door het met de voet te wiegen. Op die manier hebben de moeders hun handen vrij om nog iets anders te doen.

Minara

Minara en Abouezed
Geboren in Koshkeldy en Gvardeyskoye (Tsjetsjeense Republiek)

Net na de geboorte fluistert de vader in het rechteroor van het kindje de adhaan, het oproepingsgebed.



Maria Magdalena Albu
Geboren in Făgăraș (Roemenië)

In de Orthodoxe Kerk wordt de doopkaars vaak versierd met bloemen.



Patrick
Geboren in Brugge (België)

Het is een orthodox gebruik om tijdens het doopsel in kruisvorm wat haar weg te knippen bij het kindje.



Vrijzinning humanistische gemeenschap

In het huisvandeMens kan iedereen terecht voor informatie, een luisterend oor, de viering van belangrijke momenten in het leven en activiteiten. De vrijzinnige humanistische consulenten helpen je graag verder.

HUISVANDEMENS BRUGGE

Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge

☎ 050 33 59 75
brugge@deMens.nu



Ilse
Geboren in Brugge (Belgie)

Dit gedichtje heb ik
geschreven tijdens
mijn zwangerschap.



Anglicaanse gemeenschap

De Anglicaanse Kerk (English Church) telt wereldwijd meer dan 85 miljoen leden. In Brugge is ze reeds actief vanaf de 15de eeuw. Sinds 1984 deelt de gemeenschap de Sint-Pieterskerk met de Verenigde Protestantse Kerk van Brugge. In 2010 werd de Anglicaanse gemeenschap in Brugge samen met die van Oostende omgevormd tot één parochie.

ANGLICAANSE KERK – ENGLISH CHURCH

't Keerske
Keersstraat 1
8000 Brugge

Eredienst op zondag om 18 uur
☎ 0499 70 72 65
stpetersbrugge@skynet.be
www.echob.be



Moureen
Geboren in Nairobi (Kenia)

Op het einde van het doopsel
krijgt de gedoopte een doopkaars
en -certificaat mee naar huis.



**De geboorteplichtigheid van mijn
zoon ging thuis door en werd
geleid door een vrijzinnig
humanistische consulente.
Op het einde van de ceremonie
schreef elke aanwezige hun
wens op voor mijn zoon.
Hij kon die dan lezen op
zesjarige leeftijd.
De wensen worden tot
op vandaag bewaard.**

Ilse

Katherine
Geboren in Rome (Italië)

Deze bijbel kreeg ik tijdens mijn
confirmation. Tijdens die ceremonie
bevestig je zelf je geloof,
bij je geboorte beslisten
immers je ouders voor jou.



Els
Geboren in Brugge (België)

Ik heb een stukje navelstreng
van bij de geboorte van
mijn zoon bewaard.



Luna
Geboren in Kfar Sabba (Israël)

Kos le-Kidush is een beker
die gebruikt wordt bij bepaalde
Joodse rituelen, zoals geboorte,
om te zegenen.



Protestantse gemeenschap

De Verenigde Protestantse Kerk van Brugge werd gesticht in 1853 en had vanaf 1886 een thuis in een woonhuis in de Witte Leertouwersstraat. In 1984 verhuisde de gemeente naar de historische kapel 't Keerske. Die wordt tot op vandaag gedeeld met de Anglicaanse Kerk. De gemeente telt 122 leden en 20 sympathisanten.

VERENIGDE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE

't Keerske
Keersstraat 1
8000 Brugge

Eredienst op zondag om 10 uur
☎ 050/ 35 50 84
www.protestantsekerkbrugge.be



En er is meer...

NATUURRELIGIES, BOEDDHISME, HINDOEÏSME
EN JODENDOM

Ook andere culturen en religies vinden hun weg in Brugge. Bij deze verenigingen vind je meer info:

- **EVEREST NEPALI SOCIETY**
Bossuytlaan 80, 8310 Sint-Kruis, ☎ 0487 36 36 74
- **TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM**
Nikolaas Gombertstraat 38, 8000 Brugge, ☎ 0484 17 29 23
- **UNITED KIRAT SOCIETY**
Biezenstraat 24, 8000 Brugge, ☎ 0484 97 97 20

Sinds 2002 experimenteert YOT als labo voor levensbeschouwing rond de betekenis en de plaats van levensbeschouwing, geloof en religie in onze samenleving.

YOT VZW Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
☎ 050 33 68 18, info@yot.be, www.yot.be

Gaby
Geboren in Anderlecht (België)

In dit doopregister staan
de namen van alle gedoopten
in onze parochie tot 1995.



Pema Wati en Muna
Geboren in Lekten en Dilpa Khawa (Nepal)

In de natuurreligie kirat krijgt
een meisje voor het eerst
vast eten na vijf maanden.
Een jongen na zes maanden.



Anja
Geboren in Bodegraven (Nederland)

Dit boekje kreeg ik van de
gemeenschap en is een handig
hulpmiddel bij de geloofs-
opvoeding van je kind.



Damodar
Geboren in Pokhara (Nepal)

Elf dagen na de geboorte
komt de priester naar het
huis van het kindje en wordt
er een kleine hindoeïstische
ceremonie gehouden.



**Na de bevalling blijft de moeder
ongeveer vier weken thuis met
de baby. De vader kookt en ook
de oudere kinderen helpen mee.
Pas na deze periode is er bezoek
toegelaten. Zij brengen
traditionele Tibetaanse
boterthee en kledij mee.
Aan de bezoeker wordt
een khata, een witte
ceremoniële sjaal gegeven.**

Norbu

Norbu
Geboren in Lhasa (Tibet)

In het boeddhisme wordt er
ter bescherming een foto
van de Dalai Lama aan
het kindje gegeven.

